

Riek Pos – Grimme (1937 – 2017)



Riek Pos-Grimme, foto W.v.d. Velden, november 2015.

Van haar broer Henk kreeg ik het bericht dat op 12 december 2017 Riek Pos – Grimme overleden is. Riek was de oudste dochter van Aart Grimme en Gerda Smit. Haar vader was van 1939 tot 1953 hoofd van de Christelijke Lagere School in Duivendrecht. Daarna vertrok het gezin naar Amsterdam en werd vader hoofd van de Binnenschool van het Paedologisch Instituut van Professor Jan Waterink in de Vossiusstraat in Amsterdam.

Riek trad in de voetsporen van haar vader. Ze ging ook naar de Hervormde Kweekschool in de Plantage in Amsterdam en werd daarna onderwijzeres in Slotermeer. In 1957 trouwde ze met de musicus Ruth Pos. Ze verhuisden naar Amstelveen en kregen vier kinderen waarvan er één helaas in 1960 plotseling overleed. Riek ging voor haar kinderen zorgen en stopte met haar werk als onderwijzeres. Wel gaf ze blokfluitles. Muziek speelde ook in haar leven een grote rol. Als kind kreeg ze pianoles van Arend Storm in Duivendrecht. Storm was leraar aan een MULO in Amsterdam maar ook organist. Dat maakte hem de juiste man om haar pianoles te geven.

Eigenlijk heeft Riek de rest van haar leven in Amstelveen gewoond. Op haar laatste levensjaar na. Toen woonde ze in een verzorgingshuis in Aalsmeer. Nadat ze hersteld was van een zware longontsteking kon ze niet langer voor zichzelf zorgen. Ruth was al eerder, in 2014, overleden.

Weg uit Duivendrecht. Maar Duivendrecht was niet weg uit haar hart. Riek had het talent om verhalen te schrijven van haar vader geërfd.

Die schreef een bekende leesmethode, *De Wenteltrap*, en Christelijk getinte kinderboeken. Riek schreef verhalen over Duivendrecht en Duivendrechtse mensen in *Speuren en Ontdekken* en *Oud Duivendrechtse Saecken*.



Woning van de familie Grimme

Toen ik zelf ook over Duivendrecht begon te schrijven hadden we intensief contact. Riek was niet van de e-mail. Doorgaans belden we of ik schreef haar. De oorlogstijd was een van mijn onderwerpen in artikelen over Duivendrecht op deze website. Riek – iets ouder dan ik – zat ook vol verhalen uit die tijd. Over onderduikers in de hoofdonderwijzerswoning, ondergedoken Joodse kinderen die met waterstofperoxide van een Geert Wilderslook voorzien werden. En altijd die ervaring met de 'moffenmeiden' waarvan in 1945 het hoofd werd kaalgeschoren en de haren werden opgehangen aan een hek. Vreselijk vond ze dat.

Als ik aan Duivendrecht terugdenk, dan denk ik al gauw aan Riek. Vanaf nu in de verleden tijd.