

Manneken Pis als Scout

Het ontstaan



Er zijn veel verhalen over het ontstaan van Manneken Pis. Naar verluidt zou ca 1400 Juliaan, het zoontje van een rijke Brusselse edelman, op een nacht uit zijn bed zijn gekropen en ongemerkt via de buitendeur de straat zijn opgegaan. Paniek in de tent. Twee dagen later werd het naakte jongetje gevonden vlakbij de plek waar nu de fontein van Manneken Pis kan worden bewonderd. Toen de vader het kind zag, was deze juist aan het plassen. Als teken van dankbaarheid liet de vader een fontein maken met daarop een standbeeld van de jongen zoals hij werd aangetroffen toen hij gevonden werd. In de volksmond werd het al gauw 'Manneken Pis' genoemd, wegens zijn speciale houding.

De geschiedenis

Het huidige beeldje is niet het origineel dat van steen was. In de loop der jaren is er wat gesold met het beeldje. Het werd verschillende keren gestolen en zelfs totaal vernield. Pas omstreeks 1770 werd het in de nis geplaatst waar het nu nog staat. Maar in 1817 werd het opnieuw vernield. De brokstukken werden aan elkaar gelijmd en zo kon een nieuwe mal gemaakt worden waarna het Manneken in brons gegoten werd.

Als Scout



In 1698 kreeg het Manneken zijn eerste kostuum. Daarna werd het een gewoonte hem af en toe van kleding te voorzien. Veel burgerkleding maar ook uniformen, waaronder vele Belgische maar ook buitenlandse militaire uniformen. (Zelfs een SS uniform van de Belgen die in 1941-1945 aan Duitse de kant streden) Zo werd in 1922 Het Manneken ook



lid van Scouting en kreeg het in de loop der jaren de spelkleding van de diverse Belgische organisaties. Op dit moment bestaat zijn garderobe uit meer dan 600 burgerkostuums en uniformen. Ze worden allemaal bewaard in een Museum.

Moeilijkheden

Manneken Pis was ook wel eens de oorzaak van moeilijkheden. In de jaren vijftig van de vorige eeuw maakten een paar Amsterdamse Voortrekkers een fietstrektocht door België. Een van de jongens was verliefd op een zuster van een mede Voortrekker. In Brussel kocht hij voor haar een flesje reukwater met als dop Manneken Pis. Door te knijpen in een balletje, dat door een slangetje was verbonden aan het Manneken, stroomde het reukwater op de gebruikelijke plaats uit het Manneken. Weer thuis gaf hij het flesje aan het meisje als verjaardagcadeautje. Dit geschenk veroorzaakte veel hilariteit in de volle huiskamer. Daaraan kwam een einde op het moment dat de vader van het meisje (brigadier van politie en ouderling) thuis kwam, in woede ontstak, dit 'zedeloze' voorwerp in beslag nam, het in de vuilnisbak deponeerde en de schenker de verdere toegang tot zijn huis verbood.

© Piet J. Kroonenberg. Amsterdam, januari 2008.