

Koninklijke Scouts 5. Denemarken



De bekende Chief Scout van Zweden, Prins Gustaf Adolf (1906-1947) had een zus, Prinses Ingrid. (1910-2000) Zij was padvindster. Evenals haar broer, was zij van onder af aan begonnen. Eerst als kabouters, later als padvindster en leidster. In 1935 trad zij in het huwelijk met de toenmalige Kroonprins Frederik (1899-1972) van Denemarken. Toen ze Kroonprinses van Denemarken was zette zij haar Guidingwerk voort. (Foto links 1937) In 1939 werd zij President van de Pigespejdernes Fællesråd Danmark, de Deense Padvindstersraad, het overkoepelende orgaan van de diverse Deense padvindstersorganisaties. Toen in 1947 het Kroonprinselijk paar de Deense Troon besteeg, hij als Koning Frederik IX en zij van toen af aan als Koningin Ingrid, bleef zij haar nationale en internationale werk voor Guiding voortzetten.



Het echtpaar had drie dochters, t.w. Prinses Margarethe, geboren in 1940, nu Koningin van Denemarken, Prinses Benedikte, geboren in 1944 en Prinses Anne-Marie, geboren in 1946, later korte tijd Koningin van Griekenland.

In 1959 werd Benedikte geïnstalleerd als padvindster in een speciale groep bestaande uit leden van Det Danske Pigesjerkorps en de KFUK-Spejderne i Danmark, de laatsten ook wel de Grønne (Groenen) genoemd i.v.m. met de groene shirts. Zij nam dit zeer serieus. Zoals ze later verklaarde: "De basis vaardigheden als pionieren, Eerste Hulp, koken op houtvuur enz. waren zowel interessant als leuk. Ik behaalde zelfs mijn Eerste Klas insigne. Maar wat ik zeer interessant vond was de grote, internationale familie van WAGGGS."

WAGGGS verzocht Denemarken de organisatie van de 18e WAGGGS Wereldconferentie op zich te nemen. Deze zou worden gehouden in Nyborg in 1963. Koningin Ingrid was hierbij uiteraard nauwe betrokken maar was jammer genoeg te ziek om de opening van de bijeenkomst te verrichten. Zij verzocht haar dochter Benedikte (foto rechts) dit in haar plaats te doen. Dit werd voor de jonge prinses haar eerste optreden op het internationaal padvindstersniveau. Onder haar gehoor bevonden zich ook haar vader Koning Frederik IX en haar zus Prinses Anne-Marie,

In 1965 legde Koningin Ingrid haar taak als President van de Pigespejdernes Fællesråd Danmark neer. Haar dochter Benedikte werd als haar opvolgster gekozen. Ko-

ningin Ingrid bleef echter belangstelling tonen voor Guiding en Scouting tot zij in 2000 overleed. Zij was, evenals overigens haar dochter Benedikte, erelid van het St. Georgs Gilden i Danmark, de oud-leden organisatie die aangesloten is bij de International Fellowship of Scout and Guides.



In 1984 werd in het kader van WAGGGS de Olave Baden-Powell Society (OB-PS) opgericht. Hierin verenigden (tegen een zeer behoorlijke jaarlijkse contributie) welgestelde en invloedrijke oud-padvindsters uit vele landen zich. Zij leveren op deze wijze een financiële bijdrage aan het werk van WAGGGS en tot hun taak behoort het ook om sponsors voor Guiding te vinden. Koningin Ingrid en Prinses Benedikte kregen het verzoek als Beschermvrouwen op te treden.

Er is dus een grote overeenkomst met WOSM [World Scout Foundation] waar leden van de Baden-Powell Fellowship, onder hun Ere-president Koning Carl XVI Gustaf van Zweden, financiële steun verlenen aan WOSM.

Na haar benoeming deelde Koningin Ingrid mede dat zij niet in staat was alle bijeenkomsten, die over de gehele wereld worden gehouden, te bezoeken maar dat haar dochter dit zeker zou doen. En dat deed de prinses dan ook, want ze beschouwde het niet als een 'erebaantje' maar zette zich volledig in als een hardwerkend lid van het bestuur van de OB-PS. In het internationale van WAGGGS voelde zij zich zeer op haar gemak.

Even serieus neemt zij haar taak als President van de Pigespejdernes Fællesråd Danmark. Ze bezoekt (weer of geen weer) alle grote kampen en evenementen van zowel de Deense Guides als de Scouts en ook vele in het buitenland. Zoals menig ander, die het voorrecht heeft de Wereldorganisaties op internationaal niveau te mogen dienen, werd ook zij aangetrokken tot en gegrepen door juist dat 'internationale'. Zij bleef haar werk trouw, ook nadat zij in 1968 in het huwelijk trad met Prins Richard von Sayn-Wittgenstein-Berleburg uit een oud Duits vorstengeslacht en zich met hem vestigde op het Schloss Berleburg in Nordrhein-Westfalen ten oosten van Keulen. Zij schonk het leven aan drie kinderen. Het op en neer reizen tussen Berleburg en Denemarken was nooit een bezwaar, zo min als de vele trips naar andere, soms verre landen voor het bijwonen van conferenties en kampen.

In 1993 mocht - na dertig jaar - de Pigespejdernes Fællesråd Danmark voor de tweede maal een WAGGGS Wereldconferentie (de 28ste) organiseren. Ook dit maal werd weer gekozen voor Nyborg. Prinses Benedikte, als President van de Raad was nauw betrokken bij de voorbereidingen en de uitvoering. De bijeenkomst werd weer door haar geopend waarbij zij de aanwezigen toesprak in het Engels, Frans en Italiaans. Aanwezig waren ook haar zusters Koningin Margrethe, Koningin Anne-Marie en hun moeder, Koningin Ingrid, de vorige Presidente van de Nationale Deense Padvindstersraad. Tijdens de Conferentie gaven Koningin Ingrid en Prinses Benedikte - op het kasteel van Nyborg - een ontvangst voor alle leden van de delegaties en alle stafmedewerkers, die een grote, onvergetelijke indruk maakte op alle aanwezigen.



Zij was inmiddels 74 jaar oud. In 1972 was haar echtgenoot Koning Frederik IX overleden en besteeg zijn oudste dochter, als Koningin Margrethe de Tweede, de Deense troon.



Het internationale was haar toch al niet vreemd want zoals zij zelf verklaarde: "De vele vertakkingen in onze grote familie maken internationaal begrip een fascinerende idee. Onze ooms, tantes en neven en nichten komen uit 8 tot 10 verschillende volken. We ontmoeten elkaar niet vaak, maar als we het doen is het saamhorigheidsgevoel er onmiddellijk." En dan noemde zij nog niet eens de kennissen in andere vorstelijke families.

© Piet J. Kroonenberg, Amsterdam, zonder datum.