

Koninklijke Scouts 4. Zweden



Toen in 1909 in Zweden de eerste Scoutingtroepen ontstonden waren van meet af aan leden van het Koninklijke Huis geïnteresseerd. Eén van hen was Folke Bernadotte, Graaf van Wisborg, (1895-1948) een neef van Koning Gustaf V Adolf (1858-1950). Hij was één van de eerste Zweedse Scouts en begon van onder af tot hij later landelijk en internationaal bestuurslid was. Hij diende zijn land als diplomaat en tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij vice-president van het Zweedse Rode Kruis en bezocht hij namens het Internationale Rode Kruis in Duitsland de kampen waarin de militairen van de westelijke geallieerden als krijgsgevangenen verbleven. Zo doende kwam hij in contact met de beruchte Nazi Heinrich Himmler, de Reichsführer SS, verantwoordelijk voor de concentratie- en vernietigingskampen. Dit leidde er toe dat hij in het voor-

jaar van 1945 ca 15.000 gevangenen uit de concentratiekampen wist te redden en met de bekende 'Witte Bussen' via Denemarken naar Zweden kon laten vervoeren. In 1947 werd hij bemiddelaar van de Verenigde Naties voor Palestina waar, na het uitroepen van de Staat Israël, een oorlog was uitgebroken. Hij slaagde er in 1948 in een wapenstilstand tussen de Israëli's en de Palestijnen te realiseren . Op 17 september 1948 werd Folke Bernadotte in Jeruzalem vermoord door een zionistische, ondergrondse groep omdat hij te pro-Palestijns zou zijn. Bij zijn begrafenisstoet in Stockholm werd begeleid door leden van het Zweedse Rode Kruis en Scouts.

Kroonprins Gustaf Adolf, die in 1950 zijn vader opvolgde als Koning Gustaf VI Adolf (1882- 1973) [1950-1973]) had 4 zoons en 1 dochter. De dochter was Prinses Ingrid (1910-2000). Zijn oudste zoon was Kroonprins Gustaf Adolf (1908-1947). Zodra hij oud genoeg was werd hij welp in een Stockholmse groep, Daarna verkenner, voortrekker en verkennersleider van de troep. Hij werd ook gekozen als Chief Scout van Zweden. Dit zag hij niet al een erebaantje; hij was werkelijk nationaal en internationaal zeer actief. Toen in 1937 de 5e Wereldjamboree werd gehouden in Vogelenzang (Nederland) trad hij op als de zeer populaire leider van het Zweedse Contingent. (zie foto waarop achter hem ook Lady Olave B-P is te zien). Hij werd lid van het Internationale Comité (nu Wereldcomité). Tijdens deze zeer succesvolle Jamboree wist hij, samen met Baden-Powell, Prins Bernhard er toe te bewegen de taak van Koninklijk Commissaris van het Nederlandse Scouting te aanvaarden.



Tijdens de Tweede Wereldoorlog wist Zweden zijn neutraliteit te handhaven. Hierdoor behield het land zijn diplomatieke vertegenwoordigingen in alle oorlogsvoerende en neutrale landen. In de vele door Nazi-Duitsland bezette gebieden werden Scouting en Guiding verboden. Doch dankzij de Zweedse diplomaten bereikten berichten hierover de Prins die ze weer doorgaf aan het Internationale Bureau (nu Wereldbureau) in Londen. Na de Tweede Wereldoorlog zette hij zich in bij de wederopleving van Scouting in Duitsland (waar het in 1933 door de Nazi's was verboden) en was hij als lid van het Internationale Comité betrokken bij de organisatie van de Zesde Wereldjamboree - de Vredesjamboree - in Moisson (Frankrijk) in 1947. Hij nam hieraan deel. Hij was in Scouting zo populair dat men hem voorstelde om Baden-Powell, die op 8 januari 1941 in Kenia was overleden, op te volgen als Chief Scout of the World. Hij sloeg dit aanbod af daar hij van mening was dat de titel Chief Scout of the World voor altijd met B-P verbonden diende te blijven.



In de herfst 1947 werd Kroonprins Gustaf Adolf door zijn vriend Prins Bernhard uitgenodigd voor een jachtpartij op Het Loo bij Apeldoorn. Na afloop, vertrok hij van Schiphol met een KLM lijntoestel. Dit vliegtuig maakte een tussenlanding op het vliegveld Kastrup bij Kopenhagen (Denemarken).

Toen het vliegtuig weer opsteeg stortte het neer en verloren alle inzittenden het leven. Zweden verloor zijn Kroonprins. De Zweedse Scouts hun zeer populaire Chief Scout, het Internationale Scouting een goede bestuurder. Maar erger nog, zijn zoon Carl Gustaf geboren op 30 april 1947, dus amper een paar maanden oud, verloor zijn vader die hij nooit heeft gekend.

Als baby volgde hij zijn vader op als Kroonprins van Zweden. Hij trad ook in de Scoutingvoetsporen van zijn vader en werd welp. Daarna werkte hij zich in de groep omhoog van verkenners via voortrekker naar het leiderschap en kwam hij terecht in de nationale leiding van het Zweedse Scouting. Hij werd net zo populair als zijn vader, ook internationaal. In 1973 overleed zijn grootvader, Koning Gustaf VI Adolf, en werd hij als Carl XVI Gustaf, Koning van Zweden.

Hoewel dit hem beperkingen oplegde bleef hij geïnteresseerd in zowel het nationale als internationale Scouting. Hij bezocht alle Wereldjamborees en andere kampen. Altijd in uniform en hij sliep dan in zijn tentje. Hij was voorzitter van de World Scout Foundation en leider van de Baden-Powell Fellowship. Leden van deze Fellowship zijn vele vooraanstaande Oud-Scouts uit vele landen die een hoge contributie betalen en de taak hebben via hun relaties fondsen te werven voor de World Scout Foundation die jaarlijks gelden beschikbaar stelt aan het Wereldbureau WOSM in Geneve.



Prinses Ingrid, (1910-2000), de zuster van Prins Gustaf Adolf en dus de tante van Koning Carl XVI Gustaf, sloot zich aan bij de Zweedse Guides. In 1935 trad zij in het huwelijk met Kroonprins Frederik van Denemarken. Voor haar verdere activiteiten, zie het artikel over Koninklijke Scouts van Denemarken.

© Piet J. Kroonenberg, Amsterdam, februari 2006.