

Jamboreeliedjes 1937 - 1957 - 2007

Het liedje van Sutton Coldfield

Ieder van de Wereldjamborees, die tot nu toe zijn gehouden, had zijn eigen speciaal voor die gelegenheid gemaakt lied. Veel van die liedjes zijn in de vergetelheid geraakt. Maar er zijn twee uitzonderingen die een grote impact hadden en waarvan in ieder geval het refrein lange tijd bekend is gebleven en zelfs nu nog wel worden gehoord. Zoals het lied *March, march, march* van de 9^e Wereldjamboree van 1957 gehouden in Sutton Coldfield in Engeland toen het 50-jarig bestaan van Scouting werd gevierd met een combinatie van de Jamboree, de Indaba (voor leiders en leidsters) en de Rover Moot (voor Voortrekkers). Het liedje werd geschreven en van muziek voorzien door Ralph Reader, bekend van de vele Britse *Gang Shows*, *Boy Scout* en *The Voyage of the Venturer*. Lees ook het artikel over Ralph Reader in deze padvindersonderzoek.

<http://www.kelpin.nl/fred/download/piet/geschiedenis/reader.pdf>



9th WORLD JAMBOREE 1957
SUTTON-COLDFIELD, ENGLAND
MARCH, MARCH, MARCH

Intro

March March Marchen - tie

Lead with me To the Boy Scout Jam - bu -

on Join the strong and swing a - long

as we sing our song - jam - bo - ree

clap clap clap

jam - bo - ree Come give three heart - y

cheers And we'll march a - long to - geth - er

or an - other fift - y years.

March, march, march on the road with me
To the Boy Scout Jamboree,
Join the throng and swing along
As we sing our song

CHORUS

Jamboree, Jamboree
Come give three hearty cheers
And we'll march along together
Another fifty years.

Ev'ry hour let the valleys ring
With the Scouty songs we sing,
Underneath the stars at night
In the camp fire's light.

Marching on with the B-P lead,
Every colour, every creed.
All for one and life is good
In our Brotherhood.

We're the boys of the left-hand shake
Boy Scouts all, and wide-awake
Hiking over hill and dale
Singing on the trail

Luister naar March, march, march. Tweede liedje in de medley.

<http://www.kelpin.nl/fred/muziek/gang.mp3>

Het liedje van Vogelenzang 1937



Misschien nog wel bekender dan het lied van Ralph Reader is het Jamboreelied dat Jan Schaap schreef voor de Wereldjamboree van 1937 in Vogelenzang. Het heet *Jamboreeliedje* maar iedereen kent het als *In negentien drie zeven ..*

Bijzonderheden over dit liedje vind je in een apart artikel dat aan de Wereldjamboree van 1937 gewijd is. Met de tekst en met de muziek.

<http://www.kelpin.nl/fred/download/piet/geschiedenis/vijfenzeventig.pdf>



Het liedje van Hylands Park 2007

Tenslotte het Jamboreeliedje van 2007 in Engeland. Of het *March march march* in populariteit voorbij zal streven zullen we moeten afwachten. Het liedje heet *Jambo*. Het wordt gezongen door *The Adventure*, vier scouts uit Engeland van een jaar of achttien. Bevers, welpen en scouts, ook uit Engeland, verzorgen de *support vocals*. De schrijvers van het liedjes zijn Al Steele en Nigel Hart. Jambo is een begroeting in het Swahili.



The Adventure: Pete, Lucie Nick en Caz



Jambo

Written and arranged by Al Steele and Nigel Hart
Copyright © 2007, The Scout Association, Reg. Charity No. 306101, scouts.org.uk

You've got to try just a little, to make a better day
You've got to try just a little, and your hope will find a way
You've got to work just a little, to find the friend in you
And if you hurt just a little, maybe a friend will help you too
Face your doubt with unity, all the colours that you bring
Live each day in harmony, come and sing it

(CHORUS)

*Jambo - Hello, It's a World Scout Jamboree
A hundred years to date, let's all celebrate
Jambo - Hello, join together always be
One World, One Promise
One World, One Promise*

Why don't we help one another, that's what we're here to do
So much to learn from each other, to do the best that you can do
Why don't we all work together, it's a better way to live
And if we look to the future, we'll have so much more to give
Join the fun here in the sun, it's our Centenary
Everyone sing along, let the whole world here us

(CHORUS)

Why don't we join - together, work - together, sing - together, we will
walk hand in hand
And we'll have fun - together, be friends - forever, for the world as one
(CHORUS)

The official song of the 21st World Scout Jamboree

Als je op deze link naar You Tube klikt, dan hoor je het liedje.

http://www.youtube.com/watch?v=iC_qlkSZfUk&feature=related

© Piet J. Kroonenberg, Amsterdam, augustus 2007.
Bewerkt in augustus 2012.