

Het Begin van Scouting in Duitsland

Deutscher Pfadfinderbund – DPB



De *Deutscher Pfadfinderbund* [DPB] werd in Berlijn opgericht op 18 november 1911 door Alexander Lion en Maximilian Bayer. Keizer Wilhelm II was, hoewel een kleinzoon van Koningin Victoria van Engeland, aanvankelijk tegen dit *Britse gedoe*. Hij had beslist bezwaar tegen het gebruik van de *Pijlkop* als embleem, die hij ook te Brits vond. Met zijn speciale toestemming werd toen gekozen voor een op zijn punt staand vierkant afgeleid van het vaandel van het Opperbevel van de Duitse Strijdkrachten. Het was verdeeld in twee witte en twee zwarte vierkanten met een rode rand. De kleuren van de toenmalige Duitse nationale vlag. In de rand stonden de letters DPB. Het embleem kreeg de bijnaam: *Das Schachbrett – Het Schaakbord*.

Deutsches Späherkorps – DSK



Dr. Karl Hellwig uit Berlijn las *Scouting for Boys* en vertaalde het boek in het Duits. De vertaling verscheen als *Das Pfadfinderbuch*. Hellwig richtte het *Deutsches Späherkorps* op. Hij werkte helemaal onafhankelijk van de DPB. Hellwig hield zich strikt aan de regels van Baden-Powell en de voorschriften voor het Britse uniform. Ook gebruikte hij de *Pijlkop* als embleem.

Deutscher Pfadfinderbund für Junge Mädchen – DPfJM. en de

Bund Deutscher Pfadfinderinnen – BDP



De *Deutscher Pfadfinderbund für Junge Mädchen* werd opgericht in Berlijn op 14 oktober 1912. Ook op het initiatief van Alexander Lion en Maximilian Bayer. Hierbij sloten zich reeds bestaande groepen aan die in andere delen van Duitsland waren opgericht door het echtpaar Förster in Hamburg dat contacten onderhield met de Britse *Girl Guides*. Landelijk voorzitter werd Elize von Hopffgarten, een schrijfster. Tijdens een landelijke leidstersvergadering op 1 en 2 februari 1913 wijzigde men de naam in: *Bund Deutscher Pfadfinderinnen – BDP*. Als

embleem koos men ook voor het Schaakbord. Het insigne werd op de bovenmouw gedragen.

Christlicher Verein Junger Männer - CVJM



In navolging van de YMCA (*Young Men Christian Association*) in Groot-Brittannië nam - van 1909 tot 1911 - ook de CVJM Scouting op in haar programma. Oprichter was Johann Knehr. Dr. Kertz vertaalde *Scouting for Boys* en deze bijna letterlijke vertaling werd als *Allzeit Bereit*, het handboek voor de Christlicher Pfadfinder. Men hield zich strikt van de regels die waren opgesteld door Baden-Powell.

Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands



In 1929 traden de Christlicher Pfadfinder uit de CVJM en werd de *Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands* opgericht.

Tatgemeinschaft Christlicher Pfadfinderinnen

De *Tatgemeinschaft* werd in 1922 opgericht en was nauw verbonden met de *Christlicher Verein Jünger Männer*. In 1933 veranderde men, vlak voor het verbod door de Nazi's, de naam in *Bund Christlicher Pfadfinderinnen*.

Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg – DPSG



Pas in 1928 ontstonden de eerste Rooms Katholieke padvindergroepen. Deze verenigden zich in 1929 als *DPSG*. Ook zij hielden zich aan de regels die waren vastgesteld door Baden-Powell.



Het logo uit 1928 en het tegenwoordige logo op de Sint Jorisvlag

© Piet J. Kroonenberg. Postuum geplaatst op 22 januari 2019.