

De Kiwi van Nieuw-Zeeland.

De Kiwi is de laatste tientallen jaren een bekend verschijnsel in alle Nederlandse winkels en op markten. Een smakelijke vrucht vol broodnodige vitamines. Oorspronkelijk geïmporteerd uit Nieuw-Zeeland doch na de succesvolle introductie in Europa later ook uit bv. Italië, waar men ze ook ging kweken.



De Kiwi is echter meer dan alleen een vrucht. Het is ook een vogel ter grote van een normale kip en heeft, evenals de kip, onontwikkelde vleugels en kan niet vliegen en is dus wat men noemt een loopvogel. Het dier komt in de natuur alleen voor op de beide eilanden van Nieuw-Zeeland.

Voor de Europeanen, waaronder de Britse Captain Cook en de Nederlandse Kapitein Tasman de eilanden ontdekten werden deze uitsluitend bewoond door de oorspronkelijke bevolking, de Maori's. Deze gaven het diertje zijn naam: Kiwi, afgeleid van de kreet van het mannetje tijdens het paar-seizoen. Maar de inwoners van Nieuw-Zeeland worden ook Kiwi's genoemd en ook is het de bijnaam van de Nieuw-Zeelandse dollar. Kortom de Kiwi is een nationaal symbool vaak gecombineerd met een ander nationaal symbool, het Varenblad (zie het afgebeelde metalen speldinsigne, dat geen Scoutinginsigne is.)



Van links naar rechts:

Nationaliteitsinsigne; Guides Friendship Badge; Nationaliteitsinsigne; WOSM World Badge

Het is natuurlijk niet vreemd dat het NZ Scouting en Guiding zowel de Kiwi als het Varenblad in hun insignes verwerkten zoals blijkt uit de bovenstaande gedateerd begin jaren tachtig van de vorige eeuw. Het was overigens opvallend dat de NZ Scouts bij voorkeur een zwarte achtergrond gebruikten, zelfs - als enige uitzondering - bij het Wereld Insigne. Door al dat zwarte en het witte Varenblad kregen zij in Europese verzamelaarskringen al snel de bijnaam 'Undertaker Scouts'.

Toch komen ook de Nieuw Zeelanders wel eens voor verrassingen te staan zoals blijkt uit de vertaling van het onderstaande artikel dat verscheen in het juli 2008 nummer van 'SWOP BOX, The Magazine of the NZ Badgers Club', (de Vereniging van NZ Insigneverzamelaars). Het werd geschreven door Frank Murphy, de National Badge Advisor van de club, die de leden helpt bij moeilijk te identificeren insignes.

De 1st Bulford Kiwi Scoutgroep



"Gisteren kreeg ik bezoek van Steve Fleckney. Hij liet mij een Groepsinsigne en das zien die hij onlangs had opgepikt op eBay. Het zou niemand kwalijk genomen worden als men dacht dat de das en het insigne, die hij mij liet zien, van een Nieuw-Zeelandse groep zou zijn, want op de lichtblauwe achtergrond was een Kiwi geborduurd. Maar de herkomst van de das en het insigne werd duidelijk door het typische 'Britse' Groepsnaambandje met '1st Bulford

(Kiwi)' dat ook bij de aankoop behoorde.

Steve had naar de Groep gezocht op internet en had het volgende gevonden betreffende het bestaan van de Kiwi Scout Group in het Verenigd Koninkrijk.

In februari en maart 1919 graveerden/kerfden [1] de soldaten van het Canterbury Genie Bataljon [2] een grote Kiwi in het kalk van de helling van de Beacon Hill in de nabijheid waarvan Sling Kamp, een militair kamp bij Bulford, gelegen op de Salisbury Plains in Wiltshire, alwaar zij gelegerd waren in afwachting van repatriëring naar Nieuw-Zeeland.

De Kiwi werd uitgevoerd aan de hand van een ontwerp gemaakt door Sergeant-majoor Percy Blenkarne naar een precieze schets die hij maakte van de Kiwi in het British Museum in Londen. De Kiwi werd door de Kiwi Schoenpoets Maatschappij Australië gedurende een aantal jaren gebruikt in haar advertenties. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Kiwi afgedekt zodat de Duitse Luftwaffe haar niet kon gebruiken bij haar navigatie tijdens de luchtaanvallen op Engeland. [3]



Het Britse Ministerie van Defensie en de plaatselijke Scouts van de 1st Bulford Kiwi Scout Group maakten de Kiwi in 1986 weer schoon om te voorkomen dat het voor altijd verloren zou gaan en sindsdien onderhouden zij hem met een jaarlijkse schoonmaakbeurt op 25 april, ANZAC Day. [4]



De Kiwi bedekt een stuk grond van 40.447 m² is 127 meter hoog van zijn voeten tot de bovenkant van de rug. De snavel van de Kiwi is 45 meter lang en de hoogte van de letters NZ is 20 meter.

De 1st Bulford Scout Group werd opgericht in juni 1908.”



Noten:

1. Hill Carvings. Wie trektogten door Engeland heeft gemaakt heeft een heleboel van deze afbeeldingen gezien op de hellingen van de heuvels. Sommigen zijn eeuwen oud maar bestaan nog door goed onderhoud. De heuvels bestaan uit kalk, zoals duidelijk te zien is bij de Witte Rotsen van Dover en de rotskust van Zuid-Engeland. Al wat men heeft te doen is de met gras begroeide bovenlaag te verwijderen en de kalkbodem bloot leggen. Ze moeten wel regelmatig schoongemaakt worden. Men neemt aan dat de zeer oude Hill Carvings door de in oude tijden levende stammen werden aangelegd ter afbakening van hun leefgebieden.
2. Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) werden ter versterking van het Britse leger ook leger onderdelen aangevoerd uit Nieuw Zeeland, Australië, het toenmalige Brits Indië, Canada, Zuid en West-Afrika etc. etc. en ingezet aan het Westelijk Front in Zuidwest-België en Noord-Frankrijk.
3. Dit gold voor alle Hill Carvings zodat de Duitse vliegers zich aan de hand hiervan niet konden oriënteren. Vaak werden camouflagenetten gebruikt.
4. 25 April ANZAC DAY. In de Eerste Wereldoorlog vocht Rusland aan de Geallieerde zijde terwijl Turkije de Duitse kant had gekozen. Hierdoor konden schepen met voorraden voor Rusland uiteraard geen gebruik maken van de Dardanellen. Het Britse Opperbevel meende deze doorgang te kunnen forceren door onderdelen van de ANZAC (Australian and New Zealand Army Corps) te doen landen op het schiereiland Gallipoli/Gelibolu aan de Europese kust van Turkije. Dit mislukte en veel Nieuw-Zeelanders en Australiërs sneuvelden in de langdurige, bloedige gevechten. Zij werden jaarlijks herdacht op 25 april. Ook nu nog maar thans ook de gevallen van de Tweede Wereldoorlog en de conflicten daarna.

© Piet J. Kroonenberg. Amsterdam, juli 2008.