

## 100 Jaar Scouting op postzegels

Het is een merkwaardig toeval dat de twee pedagogen voor wie ik mij interesseer en van wie ik vertel op deze website allebei in 1907 met hun werkzaamheden als pedagoog zijn begonnen. Dr. Montessori op 6 januari, toen de eerste Casa dei Bambini in Rome geopend werd. En Baden-Powell op 1 augustus, toen hij het eerste kamp voor verkenners op Brownsea Island in Engeland organiseerde.

Ter gelegenheid van dit soort herdenkingen worden meestal postzegels uitgegeven. Ik streef hier helemaal niet naar volledigheid, maar geef een overzichtje van postzegels die ik in 2007 ben tegengekomen.

### Nederland



De Scout Shop schrijft erover in een mailing aan emailklanten op 15 augustus 2007:

*TNT post heeft ter gelegenheid van Wereldwijd Scouting 100 jaar een speciale postzegel en postzegelboekje (prestigeboekje) ontwikkeld. Ontwerper Joost Swarte heeft het thema van de Wereld Jamboree 'One World One Promise' gebruikt bij het maken van de postzegel, gericht op de toekomst van Scouting. Het postzegelvel sluit aan op de boodschap dat we als mens de verantwoordelijkheid moeten nemen voor de toekomst.*

*Joost Swarte: "De zon houdt daarom de aarde vast. Ze kijkt en geniet overdag van de natuur op het land in de vorm van een vogel en zorgt daarvoor. Anderzijds is er het leven 's nachts en in het water. - met een knipoog naar de waterscouts: op de vijf postzegels is de zon daarom vervangen door de maan en is de vogel een vis in het water. Zo wordt er altijd, door iedereen goed gezorgd voor al het leven op aarde."*

Goed om te lezen, want mij was - zonder die toelichting - het verband met scouting een beetje ontgaan. Behalve dan natuurlijk de platte knopen die ook op de zegels staan. Hartelijke dank gaat naar mijn oude padvindersvriend Ton Ockhuijsen, die me dit velletje postzegels toestuurde.

Hieronder de officiële eerste dag envelop, met de postzegels. Je ziet hierop geen geadresseerde vermeld. Beetje saai misschien, maar als je een echte verzamelaar bent dan wil je hem zo: Postfris en niet geadresseerd. Wat Michiel de Ruyter ermee te maken heeft? Ik weet het echt niet! Daaronder het prestigeboekje.



Een Prestigeboekje biedt uitvoerig informatie over het verhaal achter de postzegel. Ongeveer vier keer per jaar verschijnt zo'n bijzonder boekje. En in 2007 verscheen er dus een boekje bij de postzegels over 100 jaar Scouting. Op drie bladzijden staan de postzegels met de zon en de maan afgebeeld. In een bijzondere vorm met de touwen en links de voetsporen die je op elk paar bladzijden in het boekje ziet terugkomen.



DE WERELD  
JAMBORÉE  
WERD IN 1937  
IN NEDERLAND  
GEHOUDEN  
  
IN 1937  
THE WORLD  
JAMBORÉE WAS  
HELD IN THE  
NETHERLANDS

## SPRINGLEVEN

Scouting is een eeuw oud, maar nog steeds springlevend. Er is in de loop van honderd jaar wel wat veranderd. Zo bestaat het aloude 'heitje voor een karweitje' niet meer. Scouting slaat aan! Kinderen en jongeren hebben er de tijd van hun leven. Dat blijkt wel uit het ledental van Scouting Nederland, dat neemt nog steeds toe. Er zijn in Nederland maar liefst 1250 lokale scoutinggroepen met 90.000 jeugdleden en 30.000 kaderleden. Geen wonder, want Scouting organiseert veel activiteiten voor haar leden. Zo maken scouts natuurgebieden schoon en nemen deel aan de dodenherdenking op 4 mei en de bevrijdingsdag op 5 mei.

## ALIVE!

Scouting may well be a century old but it is still very much alive and kicking. There have been a lot of changes over the past hundred years, however. For example, there is no 'bob-a-job' anymore. Scouting is becoming increasingly popular! Children and young people have the time of their life as scouts and this is evident from the number of members of Scouting Netherlands, which is still growing. In the Netherlands there are no less than 1250 local scouting groups with a total of 90,000 youth members and 30,000 officers. This is hardly surprising, because the Scouting movement organises lots of activities for its members. For example, scouts clean up areas of the countryside and are involved in Dutch Remembrance Day and Liberation Day at the beginning of May.



Links van de postzegels een bladzijde met informatie over Scouting. De Nederlandse tekst is steeds vertaald in het Engels. Andere bladzijden hebben als titel:

- Europazegel benadrukt saamhorigheid
- Eigentijds
- Gezond tegenwicht
- Bevers? Dat zijn de jongste Scouts
- Op en rond het water en in fantasieland
- Je kunt op me rekenen
- Te land en op het water
- Wereldwijd actief
- De toekomst van Scouting

## België

Een heel anders soort postzegels komt uit België. Dat het over scouting gaat zie je direct. En dat het een Belgische postzegel is ook. Want de ontwerpen zijn gebaseerd op het werk van een Belgische striptekenaar. Op een Belgische site over strips lees ik:

*Voor deze zegels greep "De Post" terug op de biografie van Baden-Powell door Jijé (Joseph Gillain), waarvan het prachtige album in 1950 bij uitgeverij Dupuis is verschenen.*



Links een bladzij uit het stripalbum van Jijé en rechts de postzegel van 75 eurocent die ervan gemaakt is. De kop van het albumblad is gebruikt voor de postzegel van 46 eurocent. Op het blad met de zegels van 46 eurocent staat Jijé rechts vermeld als copyrighthouder. Dupuis is de uitgever van het album. Op het albumblad staat Baden-Powells hoed niet helemaal afgebeeld. Op de postzegel wel; dat is er dus bijbedacht. Van de kleur van de hoedpluim van B-P hebben de Belgische postbodes een potje gemaakt! En van het lint van zijn Zilveren Wolf ook!



## IJsland



Op de envelop met scoutingpostzegels uit IJsland ben ik best een beetje trots. Want - zoals uit het poststempel blijkt - hij is echt vanuit IJsland aan mij verstuurd. De zegels zijn een artistieke impressie van het klaverblad van de gidsen en de pijlpunt van de verkenners gemaakt door Örn Smári Gíslason. Scouting is Skátastarf. Verder weet ik weinig over deze zegels te melden. Meer informatie van lezers van dit stukje ontvang ik graag. Ik zal deze tekst er graag mee aanvullen.

## Het Verenigd Koninkrijk



Engeland, de bakermat van Scouting, pakt uit met een serie van zes zegels. Van het ontwerp moet je houden. Een wetenswaardig detail is dat ze in Nederland bij Joh. Enschede te Haarlem gedrukt zijn. Daar kwamen vroeger onze goeie guldens ook vandaan.

De teksten op de zegels zijn wat klein afgebeeld. Ze willen de betekenis van het oude Scouting voor de wereld van vandaag onderstrepen:

**"11 Van de 12 astronauten die op de maan gelopen hebben waren scout."**

Op de postzegel zie je een jonge scout die naar de sterren kijkt

**"De jongste beklimmer van de hoogste bergen op alle zeven continenten is een scout."**

Twee jonge scouts beklimmen een berg

**"450 000 Scouts in het Verenigd Koninkrijk nemen jaarlijks deel aan projecten ten behoeve van de gemeenschap."**

Een jonge scout plant een boom

**"Volwassen scouts die vrijwilliger zijn besteden hieraan elk jaar 360 miljoen uur"**

Een plus-scout leert een jonge scout boogschieten.

**"De eerste non stop solovlucht om de wereld werd gemaakt door een scout."**

Twee scouts maken de non stopvlucht om de wereld

**"Scouting is de grootste jeugdbeweging ter wereld met 28 miljoen leden."**

Je ziet een troep jonge scouts op deze postzegel

Op de website [www.royalmail.com/stamps](http://www.royalmail.com/stamps) lees ik over de postzegels: "Designed by Gez Fry, with an intentionally modern, manga-style look." En wat dat is? Op <http://gb.nethuis.nl/draw-like-manga-style/> lees ik:

"Manga, het woord wordt uitgesproken als (Man-ga), waarbij beide a's als een korte "ah" uitgesproken worden en de g als in het Engelse 'good'. Officieel is er geen meervoudsvorm voor dit woord, maar veel mensen gebruiken het woord *manga's* als meervoudsvorm. Een striptekenaar van manga wordt mangaka genoemd. Manga betekent "onbeheerste of willekeurige kwaststreken" en verwijst naar de losse, vloeiende tekenstijl."

Om alle gegevens over de postzegels maar eens op een rijtje te hebben, hieronder deze tabel:

<b>Feature</b>	<b>Type/Detail</b>
Number of stamps	Six
Design	The Workroom
Values	1st, 46p, 48p, 54p, 69p and 78p
Illustration	Gez Fry
Stamp Format	Landscape
Stamp Size	41mm x 30mm
Printer	Joh. Enschedé Security Print, Haarlem Netherlands
Print Process	Lithography
Number per Sheet	25/50
Perforations	14.5 x 14
Phosphor	Bars as appropriate
Gum	PVA

Ik vind het het leukst als een envelop met postzegels erop zijn reis ook echt in een postzak gemaakt heeft. Daarom had in mijn envelop geadresseerd en weer ingeleverd op het postkantoor van de Jamboree. Maar dat kon niet, omdat er al een stempel van Brownsea Island op stond. Mijn eigen koffer heeft dus als postzak gefungeerd.

Vijftig jaar daarvoor maakte een officiële eerste dagenvelop van de Jamboree de reis vanaf Sutton Park wel in een postzak naar Nederland. Ik stuurde hem aan mijn vader, een verzamelaar. De envelop bevatte een boodschap van The Lord Rowallan, op dat moment Chief Scout van 'The British Commonwealth and Empire'. Er staat ook een foto van Baden-Powell op de kaart. De letters onder zijn naam verwijzen naar de onderscheidingen die hem in zijn leven verleend werden. Alle balken links van zijn kraag verwijzen ook naar onderscheidingen. En om zijn hals draagt B-P de bronzen wolf; een onderscheiding die hij zelf heeft ingesteld.



**CHIEF SCOUT OF THE WORLD  
1907-1942**



**The Late  
LORD BADEN-POWELL OF GILWELL  
O.M., G.C.M.G., G.C.V.O., K.C.B., LL.D.**

**TO ALL  
MY FRIENDS**



**WHO RECEIVE  
THIS LETTER**

**T**HIS FIRST DAY COVER comes to you with my sincere greetings and thanks. It bears unique stamps of Great Britain specially issued to commemorate the 50th anniversary of Scouting and was posted from the World Jubilee Jamboree at Sutton Park, England. Here 35,000 Scouts and Leaders representing nearly one hundred countries are camping together in the friendship and freedom of the World Brotherhood of Scouts. We are glad and grateful that you should have wished to associate yourself with us.

1957 is not only the Jubilee Year of World Scouting; it is also the 100th anniversary of the birth of our Founder, the Chief Scout of the World, Lord Baden-Powell of Gilwell. He it was who, in August 1907, with twenty boys, held the first Scout Camp on Brownsea Island. From that small beginning has grown the World Brotherhood of Scouts, now over 7,000,000 strong.

I hope that this First Day Cover may be a happy reminder to you of this historic event in Scouting, which is, I believe, one of the great forces for good in the world.

*Rowanau chief Scout.  
British Commonwealth & Empire*



## Isle of Man



Op het terrein van de Jamboree kocht ik ook twee enveloppen met postzegels die uitgegeven zijn op het **Isle of Man**, een eiland in de Ierse zee tussen Groot Brittannië en Ierland. Waarom geven ze daar eigen postzegels uit?

"The Island is a unique self-governing kingdom - a Crown dependency which belongs to neither the UK nor the European Union. It has its own parliament (called Tynwald), laws, traditions, culture, cuisine and postage stamps. But as a holiday island it is best known for its very agreeable and relaxed pace of life, along with a wealth of attractions and places to stay. And while other differences include the Manx language and currency (though English is the spoken tongue and English and UK currencies are accepted everywhere), there are also reassuring familiarities - such as driving on the left and road signs in English."

Een (in zekere mate) zelfstandig eiland dus, dat zijn eigen postzegels uitgeeft. Over de zes padvindingspostzegels schrijft het Postkantoor van het Eiland Man:

The Isle of Man is pleased to present this set of stamps for the Centenary of Scouting.

The six stamps feature present day Manx Scouts in action. Popular Scouting activities were chosen for the designs of three values - hiking, camping and kayaking.

The other values depict three principles fundamental to Scouting - commitment, ceremonials and community service."

Hiking-Commitment-Camping-Ceremonial-Water Activities-Community Service



Dan is er nog een 'miniature sheet' waarop je de eerste Douglas Scouts ziet kamperen in 1913. Het thema van dit sheet is 'het kampvuur'. Douglas is de hoofdstad van het eiland. Rechts: het kampvuur. Het lijkt mij meer op koken op een houtvuur dan op een kampvuur.

© Fred Kelpin. Maastricht, 17 augustus 2007. Bijgewerkt in juli 2009.